

**GÜZEL
NİYETLER
GÜZEL İŞLERİN
HABERCİSİDİR**

Hem işimiz hem de
derdimiz çok.



**“NE VAR NE YOK?” DİYE
SORANLARA “SOSYAL
MESAJ”IMIZ VAR!**

**ŞİMDİ KIYAM ZAMANI:
AYASOFYA
AÇILDI**

**TÜRKİYE’NİN
GENÇLERİ’Nİ
TANIMAYA DEVAM**

**LÜGATIMIZDAKİ
GENİŞLEME İÇİN
SİVİL TOPLUM SÖZLÜĞÜ**

Halkın iinden geldik, halk iin varız.
Türkiye hız kesmeden büyüsün,
83 milyon geleceęe güvenle baksın diye,
halkımızın hep yanındayız.

Tıpkı adımızda yazdığı gibi...

ÖNCE HALK, SONRA BANKAYIZ.



15
TEMMUZ

BU MİLLET BİR OLURSA ONUN ADI DESTAN OLUR

Aziz şehitlerimizi rahmetle,
kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOKİ
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOKİ İSTİRAKİDİR



İÇİNDEKİLER

- 4 Neler Oldu?
15 Temmuz Biziz, Biz 15 Temmuz'uz!
- 5 Şimdi Kıyam Zamanı: Ayasofya Açıldı
- 6 Türkiye'nin Gençleri'ni
Tanımaya Devam
- 10 "Ne Var Ne Yok?" Diye Soranlara
"Sosyal Mesaj"ımız Var!
- 12 Yeni Normalleşmede
Gençlik Çalışmaları
- 13 "Yeni Normal"de 9. Üye Buluşması
- 14 Lügatımızdaki Genişleme için
Sivil Toplum Sözlüğü
- 16 Bir Bilene Danış: Tercih Rehberliği
- 19 STK'lar Kişisel Verilerini
Nasıl Korumalı?
- 20 Görüşler
Funda Ozan Akyol
- Görüşler
22 *Muhammed İkbâl Alp*



Yayımlayan
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu

Yayın Danışmanı
Süleyman Ragıp Yazıcılar

Hazırlayan
Salih Yüzgenç

Tasarım
Nurgül Ersoy



Yapım
Nuhun Gemisi
Reklam ve İletişim
Hizmetleri

Temmuz-Ağustos / 2020



Türkiye Gençlik
STK'ları Platformu
(TGSP) tarafından
periyodik olarak
yayımlanan ücretsiz
e-bültendir.



Beylerbeyi Mah. Beylerbeyi
Çamlıca Cad. No:5
Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 216 321 84 77
Email: info@tgsp.org.tr



Omer Faruk Terzi
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Güzel Niyetler Güzel İşlerin Habercisidir

Malumunuz 2020 yılı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını (Koronavirüs) ile mücadele halindeyiz. Bu mücadeleyi ise hayattan kopmayarak; sivil toplum ruhunu hayatın her alanında daha fazla hissettirerek ve dayanışarak yapmak durumundayız.

2018 yılında yaptığımız “Türkiye’nin Gençleri” saha araştırmamızı “Covid-19 Pandemisinin Gençler Nezdinde Psiko-Sosyal ve Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu” şeklinde süreçle alakalı tekrar bir araştırmaya geçerek sürdürdük.

9. Üye Buluşmamızı “Yeni Normal” gereği online olarak YouTube’den yaptık. STK’larımız için kapasite geliştirme eğitimleri, Marmaracık Kampı ve üniversite sınavına girip tercih yapacak gençlerimiz için sürdürdüğümüz “Tercih Rehberliği” projemizi bu süreçte de devam ettirdik.

Tabii TGSP üye STK’larının ve aslında genel anlamda sivil toplumun hayatımızdaki rolü ve etkisinin daha güçlü, daha net olması için çaba sarf ediyor. Bu anlamda TVNET ekranlarında bir televizyon programı olarak yayına başlayan “Sosyal Mesaj” programını destekledik ve her hafta farklı STK temsilcilerinin kendilerini anlatmalarına; kurum ve projelerini aktarmalarına olanak sağladık, sağlayacağız.

Görünen köy gerçekten de kılavuz istemez. Ülkemizde güzel gelişmelerin olduğu, Ayasofya’mızın tekrar camii hüviyetine döndüğü bu günlerde olabilecek tüm olumsuzluklar, problemler ve sıkıntılar ancak bir olarak, birlik olarak çözülebilecektir. Bu doğrultuda hem işimiz hem de derdimiz çok.

TGSP olarak ikincisini yayınladığımız derгимizin istifadesinin bol olmasını diler, güzel ve mutlu günler geçirmenizi dilerim.



Neler Oldu?

15 Temmuz Biziz, Biz 15 Temmuz'uz!

15 Temmuz 2016'dan bu yana tam 4 yıl geçti. Ülkemizin bütünlüğüne kast eden FETÖ terör örgütünün tüm plan ve emelleri o gece milli dayanışma ve beraberliğimizle püskürtülmüştü.

O gecedен bu zamana kadar geçen zamanda ülkemiz birçok badireyi daha atlattı. Kumpas girişiminde bulunan örgütün bir "cemaat" olarak bilinmesi ve İslam dinini kullanıyor olması; özellikle STK'ları, cemaat-tarikat ve dini grupları hedef alan bir algının oluşmasına sebep olmuştu. İnsanımızda bu kurumlara karşı bir güven zedelenmesi, din dilinin ve STK çalışmalarının olumsuz gözükmesi gibi durumla karşı karşıya kalmıştık. O gecenin ru-

hunda ise ülkemizin dinamikleri diyebileceğimiz STK'ları ve dini camiaların temsilcilerini meydanlarda, tankların; darbecilerin karşısında görmüştük.

15 Temmuz'un ruhu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) da motor gücü oldu. Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için; rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve iş birliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluş olan TGSP, toplumun ve hayatından farklı alanlarında çalışmalar yapan üye kurumları, paydaşları ve hedefleriyle yerli ve milli ruhu; bu toprakların değerlerini korumaya, sürdürmeye ve yaşatmaya devam edecek.

Şimdi Kıyam Zamanı: Ayasofya Açıldı

24 Temmuz 2020 sadece Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü değil artık; bu tarih, 86 yıldır müze hükümünde olan İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii'nin açıldığı tarih.

1453'ten İstanbul'un fetihine kadar 916 yıl kilise olan, 1453'ten 1934'e kadar ise camii olarak kalan ve o dönem alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya; Danıştay'ın kararıyla camii olarak tekrar ibadete açılmış oldu.

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılması elbette çok önemli ve tarihi bir karardı. 300 binden fazla

7 Gün 24 Saat Açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkânından birçok ismin, STK temsilcilerinin katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanını Ali Erbaş'ın Cuma namazını kıldırıp hutbesini yaptığı Ayasofya, 7 gün 24 saat İstanbullular için açık durumda ve artık sadece müze olarak değil; camii olarak cemaatini bekliyor.

Fethin sembolü olan ve yıllardır birçok STK'nın



Müslüman Cuma namazı için Ayasofya'nın etrafında yolları, sokakları doldurdu. Dünya gündeminde de kendisine yer bulan bu hadiseye ülkemizdeki STK'lar da yaptıkları organizasyonlarla destekledi.

açılması için mücadele verdiği, eylemler düzenlediği Ayasofya'nın camii olması sadece sembolik bir durum, vaziyet olarak kalmamalı. Bu anlamda ülkemizde başta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu sabah namazı ve normal vakit namaz buluşmaları, Ayasofya hakkında kültürel ve tarihi bilgilendirmelerle kamuoyunu bilgilendirmeye de çalışıyor.

“ 24 Temmuz 2020 sadece Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü değil artık; bu tarih, 86 yıldır müze hükümünde olan İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii'nin açıldığı tarih.

Türkiye'nin Gençleri'ni Tanımaya Devam

2018 yılında yapılan Türkiye'nin Gençleri Araştırması, hem ileri analiz çalışmayı hem de diğer başka araştırmalara kılavuz ve zemin olmaya devam ediyor.

Bu anlamda 2020 Mart ayı itibarıyla ülkemizde de ciddi bir şekilde etkisini artıran ve sokağa çıkma yasağı, pandemi

süreci ve maalesef binlerce vatandaşımızın ölümüne sebep olan Covid-19 (Koronavirüs) salgının gençler üzerindeki etkisini görmek amacıyla, "Türkiye'nin Gençleri Covid-19" - Covid 19 Pandemi-sinin Gençler Nezdinde Psiko-Sosyal ve Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu Nisan ayında yayınlandı.



Sadece "Gençler" Katıldı

15-30 yaş arası 2 bin 437 gençle gerçekleştirilen araştırmada, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi yapılarak gençlerinin yaşadığı zorlu süreç ile ilgili analizler yapıldı.

Araştırma sonuçlarına baktığımızda, özellikle sağlık alanında hem devlet hem de STK'lar nezdinde alınan tedbirlere gençlerin takdiri büyük oldu. Katılımcıların yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı ve yeterli bulduğunu ifade ederken, salgın sürecinin 1-5 ay içinde kontrol altına alınabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Okumak ve Araştırmak Öne Çıktı

Gençlerin mevcut ruh halleri hesaba katılarak yapılan araştırmada ise her 10 gençten 3'ünün pandemi sürecinde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başladığı ve bu aktivitelerden en önemlisinin okumak ve araştırma yapmak olduğu görüldü.



Gençler Hem Memnun Hem de Endişeli

ADA Araştırma'nın yaptığı "Türkiye'nin Gençleri Covid 19" başlıklı çalışmaya göre gençlerin yüzde 56,7'si alınan önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak araştırmanın diğer sonuçlarına göre yüzde 63,3'lük bir kesim ekonomik göstergeler nedeniyle gelecek hakkında endişeli. Keza yüzde 62,9'luk kesim de tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtmiş. Burada çalışan öğrencilerin yüzde 45,4'lük kesiminin işlerini kaybetmeleri de etkili olabilir. Meselenin psikolojik boyutuna gelecek olursak, gençlerin yüzde 59,6'sı bu dönem içerisinde duygu durumlarının değiştiğini ve yoğun olarak (yüzde 75,6) kaygılı olduklarını belirtmişler.



"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"

Gençler, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma kampanyasını ise alınamayacak doğru tedbirler kapsamında değerlendirdi. Sonuçlara göre gençlerin yüzde 46,7'si tarafından kampanyaya doğru bulunarak desteklendi.

Ayrıca bu süreçte sosyal medya ya da WhatsApp gruplarından daha çok televizyonlardan bilgi aldıklarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem güvenilir hem de başarılı bulduklarını ifade ettiler.

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri nereden takip ediyorsunuz?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ne derece başarılı buluyorsunuz?



Koronavirüsle ilgili en çok kimin açıklamalarına güveniyorsunuz?



■ Başarılı ■ Ne başarılı ne başarısız ■ Başarısız

STK'ların Yarısı İrtibatı Kesti

Araştırmaya katılan gençlerin sadece yüzde 8'inin herhangi bir STK ile ilişkisi bulunmaktadır. Bunların da yüzde 56,1'inin mevcut STK'ları ile iletişimi sürdürmüş. Bu iletişim, yoğun olarak tele-

fon konuşması üzerinden sağlanmış ve aslında zor ve müşkül zamanlarda daha fazla önde olmaları beklenen STK'lar bu gençlerin yüzde 43,9'luk kesimiyle irtibatı kesmiş.

İrtibatınız kesildi ise, Nedeni nedir?



Bu süreçte başka bir STK'yla iletişiminiz oldu mu?



Evet ise, nasıl bir iletişiminiz oldu?



Herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü müsünüz?



Evet ise, Covid19-sürecinde üye olduğunuz STK'nızla irtibatınız devam ediyor mu?



Evet ise, iletişiminiz ne şekilde devam ediyor?



TGSP olarak;

Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Malumunuz, gençler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş grupları için değişim ve dönüşümün habercisi konumunda. Bu nedenle araştırmamızın hipotezini gençler üzerine konumlandırarak onların psiko-sosyal ve ekonomik alanlardaki durumlarını değerlendirdik.

Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız. Araştırma kapsamında Türkiye’de 2 bin 437 örneklem ile 30 büyükşehirde, 15-30 yaş grubundaki gençlerin koronavirüs dönemi içerisinde psikolojik, sosyal ve ekonomik durum-



larının değerlendirmesini uzmanlarımız ile birlikte tamamladık.

2018’de başladığımız Türkiye’nin Gençleri Araştırması’nı kapsamını genişleterek ilerletmek ve dünyanın yaşadığı olumsuzluklara ve geleceğe, gençleri daha iyi tanımak için bir veri oluşturması bakımından önümüzdeki dönemde de çeşitli araştırma alanlarına yaymak istiyoruz.



“Ne Var Ne Yok?” Diye Soranlara

“Sosyal Mesaj”ımız Var!

Ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşu var. Bunların bir kısmı kamuoyunun aktif bilgisinde; tanınır durumdayken bazı kurumlarımız kamuoyu tarafından tam bilinmemekte.

Bu anlamda TGSP olarak üye sivil toplum kuruluşlarımızı tanıtmak, çalışmalarını hakkında bilgi vermek ve gençlik meselelerini konuşmak için yepyeni bir televizyon programı hazırladık: Sosyal Mesaj.

TVNET’te her Cumartesi canlı yayınlara gerçekleşen programda STK başkanlarımızı ağırlıyor ve hem projelerini

hem de özel sorularla kendilerini dinliyoruz. Her programda da “Günün Kahramanı” adını verdiğimiz bir bölümle canlı yayına direkt video bağlantısıyla orijinal bir projeyi izleyicilere aktarıyoruz.



tvnet.

Salih Yüzgenc'in sunduğu
Sosyal Mesaj
25.07.2020
18.00

Sunucu
Salih Yüzgenc

Yürütme Kurulu Başkanı
Yardımcısı
Samet Paçacı

TGSP Yürütme Kurulu Üyesi
Muhammed Kürşat Karaca

Youtuber
Başarıya Giden Yol
Ömer Faruk Doğru

TGSP
KAMU İÇİŞLERİ VE MİLLETİBİLİMLERİ BAKANLIĞI
KATKILARIYLA

Her Cumartesi Ekran Başına

Salih Yüzgenc'in enerjik ve canlı takdimiyle enerjik ve hayatın içinden konular her hafta Cumartesi günleri TVNET'te.

Programların mevcut kayıtları ise TVNET ve TGSP YouTube - sosyal medya adreslerinde tekrar sizlerle paylaşılıyor.

Ayrıca her hafta çekilişler veya sürpriz hediyeler de izleyicilerimizi bekliyor.

Bizim programlarımıza aldığımız geri dönüşler, mesajlar çok güzel. Niyetimiz, gayemiz güzel mesajları; güzel insanları ve güzel kurumları gençlerle, kamuoyu ile buluşturabilmek. Gençlerin işin içerisinde olmasını sağlamak.

“Ben de Sosyal Mesaj'da yerimi almalıyım” diyorsanız info@tgsp.org.tr adresine bir mail atmanız yeterli. Canlı yayında sizleri de görmek isteriz.



Yeni Normalleşmede Gençlik Çalışmaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) Marmaracık Kampı'nda düzenlediğimiz TGSP Yönetim Kurulu Toplantımızda "Yeni Normalleşmede Gençlik Çalışmaları" hakkında istişarelerde bulunduk.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı toplantıda yönetim kurulumuz da hazır bulundu.

Toplantılarda tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyuldu; dezenfekte çalışmaları toplantı öncesi ve süresince yapıldı.

Üye STK'larımız için yeni normalde ne tür gençlik çalışmaları yapılabileceği, hangi araçların kullanılabilirliği gibi hususları değerlendirdik ve kurumlarımızla paylaştık.



“Yeni Normal”de

9. Üye Buluşması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi anlamda etkileyen ve toplu organizasyonları, etkinlikleri iptal etmek durumunda bırakan Covid-19 salgını sebebiyle, “Yeni Normal” düzenlemeler kapsamında TGSP 9. Üye Buluşmamızı YouTube yayınıyla gerçekleştirdik.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 9. Üye Buluşması M. Fatih Eren moderatörlüğünde, Başkanımız Ömer Faruk Terzi, YK Üyemiz N. Bilal Erdoğan, YK Üyelerimiz; Dr. Veysel Dinç, Dr. Ahmet Özdiç’in konuşmaları ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin sunumlarıyla gerçekleşti.



STK Yöneticileri'ne Online Eğitimler

Üye STK'larımızın kapasitelerini geliştirmek adına pandemi sürecinde de çalışmalarımızı sürdürdük ve “STK Yöneticileri'ne Online Eğitimler” gerçekleştirdik.

30 - 31 Mayıs tarihleri arasında Ali Çevik, Dr. Murat Dağıtmaç, Fatma Bayram, Uzm. Psk. Afra Terzi, Uzm. Psk. Sara Özkan, Mehmet Lütfi Arslan ve Klinik Psk. Gökhan Ergür ile le “STK'larda İyileşme, Kurumsallaşma, Kalite Yönetimi” ve



“Sosyal Medyanın Etkili ve Doğru Kullanımı” gibi konuları üzerine verimli bir gün geçirdik.

Lügatımızdaki Genişleme İçin

Sivil Toplum Sözlüğü

“

Ülkemizde ve dünyada aktif olan birçok STK bulunmakta. Bu kurumlarımız çalışmalarını sürdürürken bazı sözcükleri kullanmak ve kavramsal olarak yerine getirmek onlar için hayati olabiliyor. Bir “Sivil Toplum Sözlüğü” hazırlayarak bu kelimelerden başlıcalarını sizlerle paylaşmak istedik.

”



Çalışma planı

Bir projenin sonuç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri ve kaynakları ortaya koyan plandır.

Faaliyet Planı

Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini grafiksel olarak ortaya koyan bir çizelgedir. Faaliyet Planı aynı zamanda, projenin gidişatının izlenmesinde kullanılacak kilometre taşlarının tespit edilmesinde ve her bir kilometre taşının erişilmesi için sorumlulukların atanmasında da kullanılabilir.

Değerlendirme Aşaması

Proje çevriminin altıncı ve son aşaması olup proje, ortaya konulmuş olan hedefleri açısından incelenir ve buradan çıkarılan dersler, gelecekteki çalışmalara yardımcı olur.



Hedef Ağacı

Sorun analizini müteakip hazırlanan, araç-sonuç ilişkisini gösteren ve gelecekte sorunların çözülmesi halindeki durumu diyagram olarak ifade eden bir sunumdur.

İzleme

Bilgilerin, yönetim ve karar verme amacıyla, sistematik ve sürekli olarak toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasıdır.

İlerleme Raporu

Projeye ilişkin yürütülen çalışmaların ilerleyişi ile ilgili olarak, proje yönetimi/ yüklenicisi tarafından belirli bir zaman çerçevesinde hazırlanan ortak kuruma ve Komisyona sunulan bir ara rapordur. Projenin teknik ve mali performansına ilişkin bölümler içerir. Genellikle üç ayda bir hazırlanır.



Mantıksal Çerçeve

Bir projeye ilişkin müdahale mantığı, varsayımlar, tarafsız teyit göstergeleri ve teyit kaynaklarının sunulduğu matristir.



Fizibilite (olabilirlik)

Proje hedeflerinin gerçekten ulaşılabilir olup olmadığını ifade eder.

Paydaş Analizi

Önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm paydaş gruplarının tespit edilmesini, bu grupların ilgi alanlarının, sorunlarının, potansiyellerinin ve diğer özelliklerinin belirlenmesini ve analizini içermektedir. Bu analizin sonuçları daha sonra proje tasarımına yansıtılır.

Paydaşlar

Bir proje/programla bir ilgisi olan bireyler, insan grupları, kurum/kuruluşlar veya firmalar "paydaş" olarak tanımlanmaktadır. Proje veya programların faaliyet veya çıktılarında (sonuçlarından) doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir veya proje sürecini etkileyebilirler. Genellikle farklı alt grupların dikkate alınması gerekmektedir.

Sorun Ağacı

Olumsuz bir duruma ilişkin, neden-sonuç ilişkisini gösteren diyagram şeklindeki bir sunuştur.

Sürdürülebilirlik

Projeden elde edilen fayda akışının, dış destek (yardım) sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır.

Swot Analizi

Bir kurumun kuvvetli ve zayıf yönleri ile karşılaştığı fırsat ve tehditlerin analizidir. Proje çevriminin tüm aşamalarında kullanılabilecek bir araçtır.

Tercihin Hayatındır:

tercihrehberligi.com

“Tercihin Hayatındır.” Malum, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavlarının sonuçları açıklandıktan sonra 6-14 Ağustos’ta da üniversite tercihlerinin yapılacağını söyledi. Akabinde de ek tercihler ve yerleştirmelerle süreç biraz daha uzayacak. Yani yeni bir macera başlıyor.

Bu macerada tercihlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Merak eden, kafası karışık olan, üniversiteyi sadece bölümle sınırlı olarak görmeyenler için güzel bir proje var: Tercih Rehberliği.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) olarak proje paydaşlarımızla birlikte 3 yılda binlerce gence üniversite ve bölümlere ilişkin rehberlik hizmeti verdiğimiz “Tercih Rehberliği” projesinde hazırlıklarımızı tamamladık ve rehber başvurmasını

açtık. İster okuyor ister mezun olun, eğer öğrenim gördüğünüz bölümle ilgili liseden yeni mezun olmuş gençlere yardımcı olmak isterseniz tercihrehberligi.com adresine girip rehber olmak istiyorum butonuna tıklayarak önünüze gelen rehber formunu doldurmanız yeterli.



#BirBileneDanış

Siteye gir, formu doldur

TERCİH REHBERİ ARIYORUZ

tercihrehberligi.com

Üniversite tercihinizi yapacak gençlere bölümünüzle ilgili Rehberlik yapmak ister misin ?

TGSP GENÇ



NEDİR?
Tercih Rehberliği, üniversite tercihlerini yapacak gençlere bu süreçte kararlılıkla öğrenim alanlarına ve bölümlerine ilişkin doğru ve yanlış bilgileri paylaşarak, bu süreçte onların doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

NEYİ AMAÇLAR?
Tercih Rehberliği, üniversite tercihlerini yapacak gençlere bu süreçte kararlılıkla öğrenim alanlarına ve bölümlerine ilişkin doğru ve yanlış bilgileri paylaşarak, bu süreçte onların doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
2020-2021 öğrenim yılında ve bu yıl tercih yapacak olan gençler, Tercih Rehberliği ile üniversite tercihlerini yapacak gençlere bu süreçte kararlılıkla öğrenim alanlarına ve bölümlerine ilişkin doğru ve yanlış bilgileri paylaşarak, bu süreçte onların doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

Tercih Yapmak İstiyorum

Rehber Olmak İstiyorum

Uluslararası Öğrenci International Student

Gönül Rahatlığıyla Tercih Yap

Projenin amacı, tercihrehberliđi.com adresi üzerinden işleyen Tercih Rehberliđi'nin ana görevi halihazırda üniversitede öğrenim gören gençler ile bu yıl üniversite sınavına girmiş ve tercih yapacak olan aday gençleri bir araya getirmek. Yani üniversite tercihini yapmak için hayalini kurduđu bölümler hakkında harıl harıl araştırma yapan bir genç bizim sitemize girecek ve hakkında bilgi almak istediđi 3 bölümü bizimle paylaşacak. Biz de ona hakkında bilgi almak istediđi bölümlerde öğrenim gören, canlı kanlı her şeyi yaşıyan, artısıyla eksisiyle adayı objektif ve sağlıklı biçimde bilgilendirebilecek bir rehber ile eşleştireceğiz. Tamamı paydaş kuruluşların gönüllülerinden oluşın ve bir dizi testten geçen gönüllü rehberler adayı arayacak ve onun aklını kurcalayan tüm sorulara yanıt verecek. Biz açığı aday gençlere gönül rahatlığıyla tercih yapmayı vadediyoruz.

Gönüllü Ol, Rehber Ol

Rehberlerimizin tamamı paydaş kurumlarımızın onayından geçmeli. Zira rehber kalitesini belirli bir düzeyin üstünde tutmalıyız. Ayrıca gönüllülerimiz nazımımızın geçtiđi arkadaşlar olduđu için adayları başkaca bir menfaat beklemeden arayacaklardır. Bu sebeple paydaş kurumlarımızdan birinin gönüllüsü iseniz elbette sizi de rehber olarak aramızda görmek isteriz. Adaylar içinse herhangi bir sınırlamamız yok. Sınava girmiş ve tercih yapmak için bekleyen herkesin başımızın üstünde yeri var.

Ayrıca “Rehber Ligi” ile de rehberler arasında en çok tercih edilen, en fazla rehberlikte bulunan gönüllüleri sürpriz hediyeler bekliyor.



tercihrehberligi.com

PROJE HAKKINDA NASIL ÇALIŞIR? YURT REHBERİ REHBER LİĞİ FAYDALI BİLGİLER

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE BİR BİLENE DANIŞ!

Pratik ittifaklar, pratik çözümler

Tercih Yapmak İstiyorum Rehber Olmak İstiyorum Uluslararası Öğrenci International Student

↓

Yardım

Yurt Rehberliği

Adayların sorunları sadece bölüm seçmekle bitmiyor. Bunun yanında hiç bilmedikleri bir memlekete gidip orada sıfırdan bir düzen kurmaları da gerekiyor. Gençlerin kazandıkları üniversite ve bölüm kadar nerede konaklayacakları; evde mi veya yurttan mı kalacakları da önemli bir mesele. Özellikle aileleri kara kara düşündüren bu mevzu için de naçizane bir hizmet veriyoruz. Adaylar ve ebevey-

nler “Yurt Rehberliği” adını verdiğimiz ve tercihrehberligi.com sitesinden erişebilecek sayfa vasıtasıyla paydaşlarımızın ve güvenilir kurumların yurtları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Adresimiz belli: tercihrehberligi.com. Bu adresten proje hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir; sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.



STK'lar

Kişisel Verilerini Nasıl Korumalı?

Son yıllarda yaptığımız alışverişlerde, imzaladığımız sözleşmelerde, gittiğimiz hastanelerde ve daha pek çok yerde kişisel veri kavramı ile daha sık karşılaşmaya başladık. Devletin de bu konudaki düzenlemeleri ile birlikte 2019 yılının sonuna kadar olan süreçte birçok şirket kişisel verilerin korunmasına ilişkin dönüşümlerini tamamlamış oldu. Tabii maalesef hâlâ birçok kurum ve STK “KVKK” yani Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun kararlarına ilişkin durumlardan haberdar değil.



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI REHBERİ



Bu sebeple kurumların ve STK yöneticilerinin, kurumlarını kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak amacıyla “STK’lar İçin Kişisel Verilerin Korunması Rehberi” adında bir rehber hazırladık. Hazırladığımız bu rehber ile STK’ların çeşitli yollarla edindikleri kişisel verilere nasıl yaklaşmaları gerektiği hususunda ipuçları sunmak; rehberde yer verdiğimiz örnekler ve KVKK kararları ile mevzuları somutlaştırarak pekiştirmek; rehberin son kısmında bulunan sorulara verilen cevaplar, örnek metinler ve mevzuat ile de konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak istedik.

- › Çalışmayı www.tgsp.org.tr adresinde ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

STK'lar LGBT Meselesini Yok Saymayıp Eyleme Geçmeli

Funda Ozan Akyol
İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı



Türkiye’de ve dünyada gündemi etkilemeye çalışan ve yaygınlaşan LGBT aktivizmi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yakın tarihteki gelişmeleri değerlendirmeden, sağlık, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, sivil toplum, eğitim, ekonomi, sanat, moda ve medya gibi birçok farklı alanla ilişkilendirmeden, LGBT çalışmalarını yorumlamak mümkün değil.

LGBT aktivizmi, insan hakları gibi herkesin tartışmasız ortak noktada bulunduğu bir söylemi dillendirerek kendine bir yer edinme ve taraftar bulma stratejisiyle uzun süre varlık gösterdi. Ama hareketin pratiklerine baktığınızda pornografik, teşhirci ve provakatif eylemlerle, aile kurumu, ahlak, din ve toplum değerlerine yönelik hakaretlerle ve hayatı salt beden/haz üzerinden anlamlandıran yaklaşımlarla kendini tanımladığını görüyoruz.

LGBT İslam’ın Tezlerini Kullanıyor

LGBT hareketinin daha önce kendisine düşman ilan ettiği İslam ve Müslümanlarla ilgili tezlerini son dönemde farklılaştırması da atlanmaması gereken bir gerçek. Bu yeni strateji çerçevesinde eşcinsel ve Müslüman kimliklerinin buluşturulması, Lut kıssasının helal ve haram açısından yeniden yorumlanması gibi dehşet verici kırılmalar yaşandı. Hiç şüphesiz bunun sebebi LGBT hareketinin Müslüman gençler nezdinde normalleşmesini sağlamak, kabul edilir kılmak ve yaygınlaştırmaktır. Kendini din adamı olarak tanımlayan dünyanın farklı yerlerinden eşcinseller, bu alanda atölyeler, yayınlar ve röportajlarla taraftar toplamaya devam ediyor. Üstelik -eşcinsellik dışında- İslam’ın tezlerini çok iyi bilerek, bildiğini yansıtarak, yumuşak bir dil kullanılarak yapıyorlar bunu. LGBT ve Müslümanlığı buluşturan söylemlerin uzantılarını ülkemizde de görmek mümkün. Tüm bu gerçekler çerçevesinde LGBT hareketini çok uzak bir evrenin parçası olarak tanımlamak da farklı cephelerini görmeden popüler söylemler ekseninde “Sözde Onur Haftası” üzerinden değerlendirmek de soruna çok yönlü bir çözüm geliştirilmesini imkânsız kılmaktadır.

Bunun ötesinde ulusal ve uluslararası bağlantılar ekseninde siyasette, yerel yönetimlerde, üniversitelerde ve sivil toplumda kurumsallaşma çalışmaları-



nın dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Her birinin derinlemesine ele alınmasıyla LGBT aktivizminin hedeflerinin doğru okunması mümkün olacaktır.

Bunun bir hastalık boyutu var. Ancak bu normalleşme sonucunda bunda da değişiklik oldu mu?

Amerika Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan ve akademik çevrelerde kabul gören DSM'de (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) eşcinsellik bir hastalık olarak tanımlanırken LGBT lobilerinin çalışmaları sonucunda hastalık listesinden çıkarılmıştır. Bu durum alandaki akademik çalışmaları sınırlandırmış, LGBT lobisinin saldırgan tutumunun da etkisiyle bilimsel birçok faaliyet engellenmiştir. Sadece bilimsel çalışmalar değil, bu alanda her türlü eylem, söz ve davranış, LGBT aktivistlerinin sansürüne takılmakta, mobbinge maruz bırakılmaktadır. STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) olarak çeşitli tarihlerde biz

de bu lobinin saldırgan tutumlarıyla karşı karşıya kaldık.

Yavrularımızın Ruhları Bir Meta Gibi Satılmakta...

Üzülerek ifade ediyorum ki, bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimizin ya da daha doğru bir ifadeyle bizim ulaşamadığımız yavrularımızın bedenleri ve ruhları bu sektörün elinde bir meta olarak alınıp satılmakta, özgürlüğün sınırları aklın ve vicdanın çok ötesinde bir yerde tanımlanarak raporlarda “çocuk seks işçilerinin kırılabilirliği” şeklinde ifade bulmaktadır. Sanırım bu ifade bile hareketin gerçekliğini ortaya koymaktadır. Son tahlilde LGBT hareketi kurbanlar üzerinde yükselmekte, hastalık, fuhuş, uyuşturucu gibi alanlarla beslenmekte ve aynı zamanda bu alanları beslemektedir.

Son olarak şunu söylemek isterim ki STK'lar LGBT meselesini, yok saymayı bırakıp, çok yönlü ele alıp doğru okumalar yaparak, kendi çalışma sahası içinde tanımlamalı ve eyleme geçmelidir.

“ Yakın tarihteki gelişmeleri değerlendirmeden, sağlık, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, sivil toplum, eğitim, ekonomi, sanat, moda ve medya gibi birçok farklı alanla ilişkilendirilmeden, LGBT çalışmalarını yorumlamak mümkün değil.

Bilgi Artık Kafeteryalarda Üretiliyor

Muhammed İkbal Alp
Geleceğin Bilimi Hareketi Koordinatörü



“Geleceğin Bilimi” ne demek? Gençlere ayrı bir parantez açarak “kendi kendilerini yönetebilme” fırsatı oluşturmak gibi amacınız da var. Biraz açar mısınız?

Ülkemizde üniversite sayısı her geçen gün artıyordu. 200 civarında üniversitemiz vardı. Her üniversitede ortalama 10 fakülte olduğu düşünülecek olursa 2 bin civarında fakülte ederdi. Her fakültede ortalama 50 öğretim üyesi olsa 100 bin civarında öğretim üyesi mevcuttu. Bunlara yaklaşık 500 bin lisan-

süstü öğrenciyi de ilave edecek olursak 600 bin civarında bir rakam ortaya çıkardı. Bu kadar büyük bir akademimiz olmasına rağmen toplumumuzun ihtiyacı olan bilgiyi akademik süreçlerde üretememekteydik. Bugün akademimiz çocuklarımızı nasıl bir eğitim sistemi ile yetiştirmemiz gerektiği konusunda dört başı mağrur bir eğitim modeli ortaya koyamamaktaydı. Gelir adaletsizliğini giderecek alternatif bir iktisadi sistem geliştirememekteydi. Ayrımcılıkları gidererek müşterek vasatımızı tesis edecek toplumsal sözleşmelerimizi oluşturabilecek hukuk aklını kuramamaktaydı. Hangi açıdan bakarsak bakalım bugün akademimiz toplumumuzun tekamülü için ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi üretememekteydi.

İşte Geleceğin Bilimi böyle bir ihtiyaçtan hasıl oldu. Kendine akademik ütopya ile toplumsal gerçekler arasında bir uygulama alanı buldu. Bir taraftan akademiye sivilleştirerek bilgiyi ulaştırılabilir kılarken, diğer taraftan bilimi toplumsal dönüşümün motoru haline getirmek üzere 5 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Bu sayede en yüksek rütbesi ilim sahibi olmak olan, ilime sevgi duyulan, alime hürmet edilen bir bilgi toplumu inşa etmeyi hedefliyor.

“Gelecek Akademisi”

Geleceğin Bilimi tasavvur ettiği bilgi toplumunun inşasında bazı temel engeller üzerinde durdu. Bunların başında toplumun içinde birbirinden görünmez çizgilerle ayrılmış olan mesleki kastlar gelmekteydi. Ortalama bir mühendisin etrafında ekseriyetle başka mühendisler bulunmaktaydı. Bir hukukçu başka hukukçularla arkadaş olurdu. Bir doktor başka doktorlarla oturup kalkar büyük ihtimalle bir doktorla evlenir çocukları da doktor olurdu. Böylece toplum bir süre sonra mesleki kastlardan oluşmaya başladılar. Halbuki Geleceğin Bilimini üretmek için en münbit alanlar farklı mesleklerin kesişim kümesinde bulunmaktaydı. Bir hukukçu bir sağlıkçıyla konuşmaya başladığında yeni mefhumlar doğmaktaydı. Bir psikolog bir mimarla arkadaş olduğunda geleceğin şehirleri şekillenmeye başladılar. Bu çerçevede Geleceğin Bilimi yaşam bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve sanat bilimlerinden lisans öğrencilerinin bir araya gelerek geleceğe matuf kavramları ürettiği bir platform oluşturdu. Ve Gelecek Akademisi başlığında bu kavramları muhtelif atölyelerle çalışmaya başladı.

Doğa En Kusursuz Organizasyondur

Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek, Geleceğin Bilimi planlanmış karmaşa adı verilen oldukça özgün bir organizasyonel model kullanıyor. Bu model ilhamını doğadan alıyor. Çünkü bize göre doğa muhteşem bir öğretmen ve en kusursuz organizasyondur. Geleceğin Bilimi tıpkı havada enfes bulutumsu örgüler oluşturan on binlerce sığırcık kuşu gibi hareket ediyor. Uzun yıllar hesaplamalı algoritma uzmanları bu kuşların nasıl bir formülle hareket ettiğini anlamaya çalıştılar. Çıkardıkları formülleri bilgisayar simülasyonlarında denedikleri her defada noktaların bir süre sonra belli kümelenmeler yaptıklarını ve birbirlerine çarptıklarını gördüler. Uzun bir süre sığırcık kuşlarının hareketini taklit eden bir simülasyon üretilmedi. Ancak daha sonra bazı araştırmacılar her bir noktanın tekrarlı bir şekilde uyguladığı basit prensipler keşfettiler. Bu prensipleri modelleyip bilgisayara girdiklerinde tıpkı sığırcık kuşları gibi muhteşem örgüler oluşturan simülasyonlar ortaya çıktı.

“ Geleceğin Bilimi çalışmalarındaki her arkadaşlarımız birbirini isimleriyle tanır ve sisteme olan özgün katkısını bilir.



Geleceğin Bilimi Kendinden Zuhur Etti

Doğada her şey kendi içindeki bir özden zuhur eder. Geleceğin Bilimi de böyle kendinden zuhur eden bir platform kuruyor. Nasıl ki sığırcık kuşlarının başlarında bekleyip sağa sola uçuş talimatı veren koordinatörler yoksa nasıl bir karıncaya baktığınızda basit prensiplerle hareket eden bir algoritma görüyorsanız ama aynı algoritma bir karınca sürüsünde muhteşem işler üretebiliyorsa Geleceğin Bilimi de ortak prensiplerle hareket eden bireysel iradelerin muhteşem örgüler oluşturabileceği görüşüne dayanıyor. Geleceğin Biliminde bir hiyerarşi yok. Çeşitli başkanlıklar, koordinatörlükler, direktörlükler yok. Her arkadaşımızın yaratılıştan gelen istidatları var ve bu çerçevede Geleceğin Bilimi'nde müşahhas bir yeri var. Geleceğin Bilimi çalışmalarındaki her arkadaşlarımız birbirini isimleriyle tanır ve sisteme olan özgün katkısını bilir.

Geleceğin dünyası nasıl olacak? Sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri, bu konuda kendilerini nasıl hazırlamalıdır?

Yapılan çalışmalar bilgi üretim hızının eksponansiyel olarak arttığını gösteriyor. Öyle ki artık bir yıl içinde elde edilen bilgi insanlık tarihinin yüzlerce yıllık bilgi birikiminden daha fazla. Bilginin üretim hızı arttıkça akademi irtifa kaybediyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada böyle. Bilgi üretiminin sivilleşmesi gün geçtikçe etkisini daha güçlü hissettirmeye devam edeceğe benziyor. Konvansiyonel bilgi üretim sistemlerinin bu yeni bilgi üretim tek-

nolojileri karşısında pek ayakta durma şansı yok gibi. Bugün Amerika'da yüz-yıllık akademilerin büyük bilimsel fonlarla desteklenen devasa enstitülerin üretmediği bilgiyi birkaç gencin evlerinin garajında kurduğu küçük girişimler üretebilir hale geldi. Dolayısı ile bilgi üretiminin sivilleşmesi önümüzdeki yıllarda daha da gündemimizde olacak.

Artık Bilgi Laboratuvarlarda Üretilmiyor

Artık bilgi laboratuvarlarda üretilmiyor kafeteryalarda üretiliyor laboratuvar da doğrulanıyor. Bu bizim toplumumuz için aslında bir açıdan iyi haber. Çünkü konvansiyonel bilgi üretim mekanizmalarıyla son 400 yılda akademimiz belirgin bir başarı ortaya koyamamıştı. Bunun tarihsel sosyopsikolojik birçok sebepleri var tabii. Belki burada uzun uzun anlatma fırsatımız yok. Ama şunu söylemekle yetinelim: Bilgi üretim süreçlerindeki bu yeni gelişmelerle aslında bizim için de bir fırsat eşitliği ortaya çıktı. Doğru bir yönlendirme ve kaynakların iyi kullanılmasıyla uzun sürede kaybedilenler kısa zamanda geri kazanılabilir hâle geldi. Türkiye dünyadaki bütün toplumlar içinde en hareketli sivil toplum donanımına sahip ülke. Şu anda bunu insani yardım ve gençlik faaliyetleri gibi alanlarda görüyoruz. Bu kültürü bir bilgi toplumu inşa etmek üzere kullanmayı öğrendiğimizde sivil toplumu bir sivil akademiye dönüştürmemiz ve yeni bilgi üretim süreçlerine bir adım önde girmemiz mümkün olacak.



Bu topraklarda küçük iyilikler karşılıksız yapılır

İşte bu yüzden **Mobil Şube ve İnternet Şube'den yapılan EFT, havale gibi birçok bankacılık işlemi** ile 20 bini aşkın kamu bankası ve **PTT ATM'lerinden yapılan pek çok işlem BİZDE ÜCRETSİZ.**

**ŞART
YOK
KOŞUL
YOK**



Üstelik Mobil Şube ve İnternet Şube'den **17,20**'ye kadar EFT yapabilirsiniz.



**DEĞER VERDİĞİN
NE VARSA
ONUN İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
SEN
İSTE**

Çünkü Türkiye'nin millî değeri
Türk Telekom bunun için var.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

